



16 oktober 2016  
NIEUWSBRIEF 62

Beste Ancien,

Deze nieuwsbrief begint uitzonderlijk niet met nieuws zoals de titel aangeeft maar wel met een BEDELbrief.

Eerst een beetje uitleg: wat en waarom :

In 2005 hield de vereniging der Oud-gedienden 9 Linie (met betalend lidgeld) op te bestaan. In 2006 besloten Addy De Maré en ikzelf de herinnering aan het Negende nieuw leven in te blazen en op 05 oktober 2006 ontvingen we 1338,37 € , zijnde het saldo van de vroegere vereniging.

Na 10 jaar inzet om het Negende te vertegenwoordigen waar het kon en waar ook mogelijk onze gesneuvelden te herdenken en te eren met een bloemstuk en het afvaardigen van een delegatie zijn we op een punt gekomen waar de kas indicator rood begint te knippen...huidig saldo : 184,57€. Daar we dit jaar nog Aarschot (01 november) en Luik(11 november, verder hieronder) hebben zal dit saldo dalen tot ongeveer 100€, dit zonder onvoorziene gevallen(overlijden van een ancien bvb).

Waar is dit geld naar toe?

Uitgaven : jaarlijks terugkerend : Merkem, Leopoldsburg (tot 2011) Luik(vanaf 2014) Aarschot (vanaf 2016)

Dit brengt ons al snel tot een 100€ per jaar.

Dan volgen er sporadische uitgaven zoals bij : speciale gelegenheden : 100ste verjaardag slag van Lombardsijde en Sart Tilman, Deelname aan herdenking Stuyvekenskerke en dergelijke

Begrafenissen : De Bock, Baumans, Achten, Schoofs.

In elk geval nooit werd een Euro uitgegeven aan verplaatsingskosten , eten of drinken en hier gaat dan ook onze speciale dank naar al dezen die ooit deel hebben uitgemaakt van een delegatie en alle kosten daarvan zelf hebben gedragen.

Zoals u allen weet hebben we geen inkomsten en vragen we ook geen lidgeld. Eventueel zouden we bij de jaarlijkse reünie de prijs van de deelname kunnen verhogen of aan de aanwezigen een bijdrage vragen maar daar zijn we bewust van afgestapt omdat we de last niet alleen op de schouders willen leggen van hen die zich inspannen om op een reünie of manifestatie tegenwoordig te zijn. Door de vraag om hulp aan iedereen te stellen geven we ook aan degenen die om een of andere reden niet kunnen aanwezig zijn op reünie of herdenking de kans hun steun te betonen.

Aan allen onder u die het Negende nog steeds in het hart dragen en menen dat we de herinnering aan het Negende en de hulde aan onze gesneuvelden in ere moeten houden vragen we ons met een kleine bijdrage te willen steunen. Hoe klein het

bedrag ook, het zal met dank worden aangenomen en bijdragen om de herinnering en tradities van het Negende hoog te houden. Uw eventuele bijdrage kunt u overschrijven op rekening BE50 9792 2381 9118 van Van Hoorebeke (speciale rekening vriendenkring). Indien gewenst zullen we de namen van de schenkers vermelden in een volgende nieuwsbrief, noteer op uw overschrijving of u wenst vermeld te worden in de nieuwsbrief en zo ja met of zonder mededeling van het gestort bedrag.

We hopen dat velen onder u gunstig op deze oproep zullen reageren en zo helpen onze leuze : 't IS ALTIJD 't NEGENDE ! waar te maken!

En nu het nieuws : Op 01 november worden te Aarschot de militaire slachtoffers van beide oorlogen herdacht, bijna alle gesneuvelden van de eerste wereldoorlog behoorden tot het Negende zodat we daar zeker moeten tegenwoordig zijn. De delegatie zal geleid worden door Serge Vanooteghem en ons Vaandel, gedragen door Dirk Haneca is zeker van de partij. Wenst u er bij te zijn geef mij een mailtje en ik breng Serge op de hoogte.

Op 11 november is dan de jaarlijkse herdenking te Robermont (Luik) waar wij speciale hulde brengen aan onze Sgt Merx en dan verder deelnemen aan de huldiging bij de monumenten van alle landen die hier hun gesneuvelden van beide wereldoorlogen herdenken . Ook hier kunt u deel uitmaken van onze delegatie waar ons Vaandel ook zal tegenwoordig zijn. Een mailtje naar mij volstaat.

Programma van Aarschot en Luik in bijlage.

## 't Is altijd 't Negende!!!

Met vriendelijke groeten,

Romain