



## Juli 2017 NIEUWSBRIEF 67

Hallo Ancien,

Je weet het wel maar het is ergens weer naar achter geschoven, op 3 september is het de jaarlijkse reünie en als je van plan bent deel te nemen, vraag ik om je dringend in te schrijven, hoe meer namen op de lijst hoe sneller een twijfelaar zal gemotiveerd worden, dus NU inschrijven, betalen kan tot 31 Augustus.

Nu weer een vraag om hulp: neen, geen financiële, we zijn nog niet blut! We ondervinden soms moeilijkheden om aan de nodige linten te komen die we aan onze bloemenkransen bevestigen. Ook als het snel moet gaan zijn bloemen altijd te vinden maar niet steeds het nodige lint en daarom volgende vraag: indien iemand over de middelen of de connecties beschikt willen we vragen ons 10 driekleurige linten met opschrift "Vriendenkring 9 Linieregiment" te bezorgen, uiteraard tegen betaling, het is niet dringend en we zien wel hoe we ze vast krijgen, geef een seintje als je ons kunt helpen.

Ik wijs er hier nog eens op dat op face book een groep Vriendenkring 9 Linie bestaat. Dit is wel een gesloten groep maar iedereen die in het Negende geweest is kan lid worden, wens je dat te worden geef een seintje en ik doe het nodige.

Op maandag 21 Augustus is er een plechtigheid te Aarschot, herdenking der gesneuvelden van de twee wereldoorlogen en hulde aan Cdt Gilson, Cie Comd bij het Negende die met zijn compagnie een verbitterde slag voerde in de omgeving van Aarschot, bekend als de Slag om Ourodenberg. Wie op deze plechtigheid wil aanwezig zijn kan contact opnemen met Serge Vanooteghem [serge.vanooteghem@telenet.be](mailto:serge.vanooteghem@telenet.be) die je het programma zal bezorgen.

### Vooruitzichten 2018

We hebben twee jaar na elkaar een schitterende reis naar Soest mogen beleven en dat is schijnbaar zo goed bevallen dat we menen verder te moeten doen. We kunnen niet elk jaar naar Soest gaan, te veel is trop, en dus voorzien we iets anders. We gaan er voorlopig van uit dat we in 2018 niet over een gratis bus zullen kunnen beschikken en daar moet dus rekening mee gehouden worden in de raming van de kosten en voor hetgeen hieronder volgt schatten we dat de prijs voor de bus tussen 30 à 40€ per persoon zou liggen. Hou daar dus rekening mee bij jouw eventuele deelname.

Wat voorzien we en wanneer? : week-end 12-13 of 26-27 Mei 19-21 Mei is Pinksteren;

Vertrek plaatsen en uren idem als voor de reis naar Soest behalve voor Houthalen dat zal moeten vervangen worden door een opstapplaats ergens langs de 313, later te bepalen;

We rijden naar Bastenaken (Bastogne) en bezoeken er het Koninklijk Militair Museum gelegen in

de vroegere Aie Kazerne, schattingswijze vanaf 1000 uur tot 1130 uur , vandaar naar de Mardasson , het overbekende Amerikaans Monument, maar misschien minder bekend door onze leden. Daar is dan mogelijkheid het middagmaal te gebruiken, de Mardasson met zijn cryptes alsook het gerenommeerde War Museum te bezoeken. Zoals steeds is niets verplicht en volgt iedereen zijn eigen wensen. Naargelang de wensen en het eventueel uitlopen van het bezoek denken we daar te vertrekken rond 1430 uur om ons hotel te bereiken in de omgeving van Monschau, dat zou dan rond 16 uur zijn. Na de installatie voorzien we, voor zij die het wensen, een bezoek aan Monschau , afhankelijk van de afstand hotel – Monschau zou dat met bus kunnen die dan op een bepaald uur terug het hotel zal vervoegen. Indien het middagmaal genomen is in Bastogne moet er dan maar een snack genomen worden in het hotel of in Monschau . Dat is dan dag één.

Dag 2 begint met een hopelijk smakelijk en rijkelijk ontbijt in het hotel en vandaar dan naar Vogelsang waar we het kamp bezoeken. Daar kan ook een gezamenlijk middagmaal genomen worden en nadat we alles gezien hebben vertrekken we terug naar de heimat!

Om verrassingen te vermijden hier overzicht van de eventuele kosten:

Koninklijk Museum Bastogne: militairen en houders van attest van hoedanigheid Belgian Defense : gratis Dit attest kan aangevraagd worden : zie bijlage

de anderen maximum 4€ maar waarschijnlijk 2€

War Museum : indien groep van 20 personen : 10€ pp individueel 14 € pp

Eventueel middagmaal in Bastogne 16€ ( zie bijlage)

Middagmaal in Vogelsang : rond 12€ pp

Bijdrage bus : geschat tussen 30 en 40 € per persoon

Hotel: er is geen Citymotel en de hotels schijnen er tamelijk duur maar we hopen toch een deal te kunnen vinden tussen 70 en 80€ voor een dubbelkamer, daar zou dan wel het ontbijt bij inbegrepen zijn. Zoals in Soest is niets verplicht maar bij eventuele inschrijving weten we toch graag aan wat je zou deelnemen dit voor eventuele reservatie., die détails vragen we later.

Kosten per persoon bus 40€ kamer 35€ eten Bastogne en Vogelsang 30€ = ongeveer 100€ per persoon daarbij eventueel nog ingang War Museum 10 à 14€, hou daar rekening mee als je toezegt. De prijs die iedereen zou moeten betalen voor de bus hangt af van de bezetting natuurlijk, laat dus ook weten of je met de bus zou gaan. Ben je kandidaat, laat het me via een mailtje weten, dan zien we direct of er genoeg kandidaten zijn en kunnen we beginnen met reserveren.

Na een zoektocht in de omgeving van Vogelsang is het praktisch onmogelijk overnachting te vinden voor een grote groep. We kunnen de zaak ook omdraaien, tzt de eerste dag Vogelsang, overnachten rond Bastogne en bezoek aan de monumenten en musea daar op dag 2. Eerst zien of we kandidaten genoeg hebben en dan zien we verder.

Laat iets horen, niets is definitief, en als je zou deelnemen graag met de bus zodat we die vol krijgen!

Met vriendelijke groeten,

Romain

't Is Altijd 't Negende!!!