

16 april 2018

NIEUWSBRIEF 73



Hallo Ancien,

Zondag was het weer de herdenking van de Slag om Merkem maar gezien het de honderdste verjaardag was moesten we ons daar laten zien.....en of we dat gedaan hebben! TWINTIG anciens waren aanwezig, de meesten met partner en als kers op de taart was onze Oud-Korpscommandant Kol SBH Donckers aanwezig! Ondanks zijn 92 jaar was hij uit het zuiden van Frankrijk gekomen om de plechtigheid bij te wonen, je moet het maar doen! En zijn chauffeur, Roger Grauls, uit de begintijd van het Negende, was er aanwezig om zijn vroegere baas te begroeten! Het feit dat het een speciale verjaardag was en het mooie weer hebben er zeker toe bijgedragen dat er enorm veel belangstelling was, de kerk was letterlijk te klein om iedereen te plaatsen. Na de kerkdienst, opgeluisterd door de harmonie, ging het zoals steeds, via het graf van baron de Coninck de Merckem, in stoet naar de verscheidene monumenten om te eindigen aan het oud-gemeentehuis waar ook de opgefriste (dank Marc Van Bouwelen) gedenkplaat van het Negende zich bevindt Bloemen werden neergelegd door verscheidene afvaardigingen, voor het Negende deden dit Kolonel Donckers, Marc Van Bouwelen en ik zelf. Daar er ook een afvaardiging van de Franse Zouaven aanwezig was werd de officiële plechtigheid daar afgesloten met het spelen van het Franse en Belgische Volkslied. Maar nog niet gedaan ! Nu in stoet naar het 9 Linieplein waar in het oud- station een receptie werd aangeboden. Daar kregen we de laatste verrassing, Marc van Bouwelen was er in geslaagd de Harmonie te motiveren tot het instuderen van de mars van het Negende en die kregen we dan te horen , heel toepasselijk op het 9 Linieplein, sommigen hadden schijnbaar lust om er op te marcheren! Een glaasje was welkom na ongeveer twee uur plechtigheid en na dit

aperitiefje moest ook nog de inwendige mens versterkt worden en dat deden we dan gezamenlijk in restaurant De Kippe waar we zeer goed verzorgd werden. Alles samen weer een mooie en onvergetelijke dag.

Met dank aan allen die er waren en zij die op één of andere manier hebben bijgedragen tot het welslagen van deze dag. Toch nog een woordje van dank aan onze Vaandrig en onze huisfotograaf. Dirk was zoals steeds paraat en Danny heeft niet minder dan 100 foto's geschoten, een selectie er van staat in het fotoboek onder de naam Merkem 2018.

Iets heel anders. Velen weten het reeds, de beheerder van restaurant Continental heeft zijn ontslag gegeven; Er is een vervanger en ik heb met hem contact genomen om te zien of hij ons zou kunnen verzorgen zoals we dat stilaan gewoon waren. Met een offerte komend van ,zijn voorganger en de nodige foto's van vroegere reünies , vooral van de aangeboden eetwaren, heb ik hem aangetoond hoe het zou moeten worden en hij heeft mij beloofd dat het in orde komt! Afwachten dus!

De reünie zal dus weer in Middelkerke doorgaan op Zondag ,09 september 2018. U hoort er tijdig nog meer over, hou in elk geval die dag vrij want de datum staat vast. Voor hen die er een week-endje willen aan vast knopen, je kunt ook logeren in het hotel boven de club, reservaties telefonisch op de nummers 02 264 60 06, 07, 08 en 35.

De reis Vogelsang – Bastogne komt stil aan dichterbij, de bus is toegezegd en dus kunnen alle boekingen bevestigd worden. Zoals reeds in een mail gezegd hebben er een paar mensen wegens persoonlijke problemen moeten afhaken waardoor nog plaatsen vrij zijn. Iedereen is welkom, eventueel ook uw vrienden, maar inschrijven ten laatste voor 01 mei! Een mailtje naar vahoro@hotmail.com en u krijgt alle inlichtingen.

Zo pas kreeg ik een uitnodiging van de stad Luik om deel te nemen aan een plechtigheid ter gelegenheid van het einde van wereldoorlog twee (08 mei). De uitnodiging, in het Frans, vindt u in bijlage, mijn echtgenote en ik zelf zullen er aanwezig zijn, iedereen die het wenst is er welkom maar ik moet het weten ten laatste op 30 april, ze verwachten antwoord ten laatste op 03 mei.

Een serieuze boterham deze keer maar ja, het was ook al een tijdje geleden dat een nieuwsbrief verschenen is.

Met vriendelijke groeten,

Romain

't Is altijd 't Negende!

