



Mei 2018
NIEUWSBRIEF 74

Hallo Ancien,

- Het week-end Vogelsang – Bastogne is achter de rug en dit tot spijt van ik mag zeggen ALLE deelnemers. Niet alleen hadden we, zoals gewoonlijk bij onze reisjes, uitzonderlijk weer maar werkelijk ALLES was een topper. Het begon met een schitterende comfortabele bus voorzien van de attributen van de Belgische Voetbalbond, het logo van de Red Flames en het “REDTOGETHER “, symbool van de samenwerking met de Rode Duivels. Deze bus werd nagestaard zowel door dezen die ons inhaalden als door dezen die wij voorbij reden. De getinte ruiten lieten niet toe dat de nieuwsgierigen een juiste kijk kregen op de inhoud van de bus. Het was dan vooral toen we ergens halt hielden dat de ontgoocheling der toeschouwers groot was, in plaats van onze internationals te zien uitstijgen zagen ze een groep doodgewone al wat oudere toeristen!
- In Vogelsang hadden we gelegenheid nog eens de heerlijke lucht op te snuiven, nu zonder helm en rugzak, en werden we door een Nederlandstalige gids op plaatsen gebracht waar we tijdens onze talrijke kamperiodes nooit binnen geweest waren! Zelfs voor ons, anciens , was het een leerrijke ervaring en ook de dames waren enthousiast om eindelijk ook eens op kamp te zijn! Na de soms tegen vallende beklimmingen was een drankje en een snack hartelijk welkom en dit gebruikten we dan op het schitterend in de zon badend terras.
- Vandaar naar het mooie stadje Monschau, voor hen die het nog niet kennen, de smalle straatjes en de mooie huizen doen een beetje aan Soest denken. We deden er een mooie wandeling en een lekker terrasje en daarna naar het hotel “Zum Alten Forsthaus” in Hürtgenwald. Niemand van ons was er ooit geweest dus was het een beetje een stap in het duister maar...alles was er perfect. Onthaal, bediening, kamers niets op aan te merken en zowel avondeten als het ontbijt waren overvloedig en zeer lekker! Het mooie weer nodigde uit tot een pintje op het terras en daar is ook gebruik van gemaakt.....
- De zondag stond dan in het teken van Bastogne. Eerst een bezoek aan Bastogne Barracks, in de vroegere kazerne van 1A, waar iedereen versteld stond van het aantal en de verscheidenheid der voertuigen die er te bewonderen zijn. Echt een aanrader voor hen die er in de omgeving komen! Van daar naar de Mardasson en het War Museum maar eerst was er het gezamenlijk middagmaal in de cafetaria waarna vooral de mannen het museum gingen bekijken terwijl de dames een winkelcentrum in het Groot Hertogdom Luxemburg bezochten. Iedereen zijn gading dus, de dames kwamen met koop(jes.)..... terug en de mannen konden uren in het War Museum doorbrengen , de Mardasson beklimmen of genieten van een pintje op het zonnig terras.

- En zo werd het 1730 uur en tijd voor de terugreis en was het beste van het week-end voorbij. Toch werd in de bus nog goed gelachen maar niets aan te doen waar we medereizigers opgeladen hadden moesten we ze ook laten uitstappen en zo liep de bus stilaan leeg. Een paar schenen dat niet mooi te vinden en besloten om ons nog een half uurtje langer gezelschap te houden ! Geen verder commentaar.....
- En , het ene is voorbij , het andere meldt zich aan...
- Op 09 september is er onze jaarlijkse reünie, zoals steeds in restaurant Continental te Middelkerke . Alhoewel er een nieuwe beheerder is zijn we er in geslaagd ongeveer dezelfde voorwaarden te verkrijgen en heeft de nieuwe ploeg mij beloofd dat ze zullen trachten even goed te doen als de vorige . We hopen in elk geval op een grote aanwezigheid, ook en vooral van dezen die er tot nu toe nooit geweest zijn. Zoals reeds zo dikwijls vermeld, IEDEREEN, van Kolonel tot Soldaat Milicien is hartelijk welkom, graden noch standen spelen hier geen enkele rol. Trouwens, elk jaar zijn er die voor de eerste keer aanwezig zijn en die hebben maar van één ding spijt, dat is dat ze niet vroeger gekomen zijn! Schrijf je dus maar in, de inschrijvingen kan je volgen via de rode rechthoek op de site www.negendelinie.be en inschrijven kan je tot 02 september.
- Prijs per persoon :38€ en de drankbonnetjes goed voor Pils, koffie,thee en alle frisdranken blijven aan de zachte prijs van 2€. Deze bonnetjes kan je ook bestellen en betalen samen met de prijs van de maaltijd, ook hiervoor heb je tijd tot 02 september. Toch vraag ik je snel in te schrijven en eventueel later te betalen omdat de inschrijvingslijst kan gevolgd worden op de site en jouw naam er op zal misschien iemand anders motiveren om ook te komen en de bedoeling is toch zoveel mogelijk oud-gedienden samen te zien! Betalen kan je op BE 50 9792 2381 9118 op naam van Van Hoorebeke die het niet in zijn zakken zal steken!
- Voor degenen die niet mee waren tijdens het week-end troost jullie met het bekijken van de schitterende foto's genomen door onze huisfotograaf Danny Lamont.
- Foto's zijn te bekijken op onze site in het fotoboek onder de benaming Bastogne – Vogelsang. In het Gastenboek, ook op de site, kan je eventueel commentaar lezen geschreven door de deelnemers aan het week – end, hopelijk hebben ze dat gedaan!
- Voor hen die al langer meedraaien en die weten dat het Negende ook in Kachtem gestreden heeft (tweede wereldoorlog) na lang stilzwijgen is er terug contact met Izegem (Kachtem is er deelgemeente van) en denkt men er aan om in 2020 de 80ste verjaardag van de slag aan de Leie te herdenken! Er is dus nog tijd om er op terug te komen maar we houden jullie op de hoogte.
- Dat moet het dan weer zijn voor deze keer.....dus zeker inschrijven!
- Met vriendelijke groeten,

Romain

't Is Altijd 't Negende!!!

