



Hallo Ancien

Nieuwsbrief 76
oktober 2018

Hallo Ancien

De reünie ligt al een tijdje achter ons en we kunnen nu zeggen dat het weer een echt succes was. Vooraf was er wel twijfel en zelfs sprake van laatste keer omdat er een nieuwe beheerder was en we niet wisten wat we konden verwachten. Zolang Patrick er de scepter zwaaide werden we zo verwend dat we met argwaan de reünie tegemoet zagen. We werden aangenaam verrast want Michel, de nieuwe beheerder, had zichzelf overtroffen en stelde de vorige menu's bijna in de schaduw. Dus op dat gebied zeker geen problemen en dus werd onmiddellijk het nodige gedaan om een volgende datum vast te leggen en dat wordt dan 01 SEPTEMBER 2019, hou die datum vrij in uw kalender!

Ondertussen hebt u via de site reeds kunnen zien dat de foto's van de reünie in het fotoboek staan, ga er eens een kijkje nemen. Zoals steeds werden de meeste foto's genomen door onze huis fotograaf Danny Lamont.

Vooraf hadden we reeds van Marc Debaerdemaeker de toezegging voor een bus gekregen voor het jaar 2019, nu nog de bestemming...! Soest en Parijs waren in de running en het werd dan maar Parijs en dit van 17 tot 19 mei 2019! Ondertussen kregen we van Marc de bevestiging voor de bus nodig voor deze uitstap. We zijn met 47 en dit is een mooie groep om Parijs onveilig te maken, ondertussen zijn we er ook in geslagd, via CDSCA, logement te bekomen in een hotel voorbehouden aan Franse militairen en hun families en dit scheelt een stuk betreffende kosten!

Ondertussen kreeg u ook een verlag over de herdenkingsplechtigheid te Houthulst waar Marc Van Bouwelen met ons Vaandel het Negende vertegenwoordigde, hartelijk dank Marc!

Wat staat er nog te wachten?

Op 01 november wordt te Aarschot ter gelegenheid van de herdenkingsplechtigheid de Negende Linie straat ingehuldigd, hier het programma:

Programma herdenking gesneuvelden van het 9 Linie in WO I op 01 November 2018

1030 hr: Samenkomst voor de deelnemers van het 9 Linie aan de feestzaal in Ourodenberg, Herseltsesteenweg (recht tegenover het kerkhof).

1040 hr: Mov met een paar auto's naar het monument van het 9 Linie.

1100 hr: Bloemen neerlegging aan het monument, gevolgd door inhuldiging van de 9de Liniestraat.

1115 hr: Optocht naar het stedelijk kerkhof in Ourodenberg. Dodenappel voor de gesneuvelden van het 9 Linie (hiervoor vraag ik 4 vrijwilligers om elk een tiental namen af te roepen).

1145hr: Drink in de zaal Ourodenberg aangeboden door de stad Aarschot.

1300hr: Mov naar Brasserie Wolff in Langdorp.

Graag vernam ik wie er meedoet aan de herdenking alsook wie namen wenst voor te lezen alsook wie wenst deel te nemen aan de lunch (met hoeveel personen) via mail:

Serge.vanooteghem@hotmail.com

Gezien het einde van WO I, en opening van een 9de Liniestraat ter ere van onze gesneuvelden hoop ik op jullie om zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Ook de partners en (klein)kinderen zijn welkom.

De stad Aarschot organiseert ook nog een herdenking op 11 november en een dag der Dynastie op 15 november, als je daarvoor interesse hebt, alle inlichtingen bij Serge! Zie zijn mail adres hierboven.

Zoals elk jaar staat 11 november te Luik ook op ons programma waar we hulde brengen aan onze held, Sgt MERX. Ook over deze plechtigheid krijgt u nog inlichtingen zodra het programma bekend is.

En om te eindigen nog een link ter intensie van hen die interesse hebben in wat het Negende deed in de tweede wereldoorlog :

<http://18daagseveldtocht.be/infanterie/actieve-leger/9de-linieregiment/>.

Genoeg voor deze keer, luiten doe ik, zoals gewoonlijk, met vriendelijke groeten,

Romain

't Is Altijd 't Negende!!!

