



Nieuwsbrief 83

Dag Ancien,

Een tijdje geleden dat er nog een nieuwsbrief verschenen is en je weet het, corona belet al onze activiteiten, en dus valt er niet al te veel te vertellen. Toch is het normaal dat we je op de hoogte houden van het weinige dat gebeurt of NIET gebeurt. Merkem is dit jaar in mineur doorgegaan, alleen het gemeentebestuur van Houthulst was er aanwezig en legde bloemen neer in naam van allen die er niet mochten aanwezig zijn. Houthulst, waarvan Merkem een deelgemeente is, zou alle in April weggevallen eerbetuigingen samenvatten in één manifestatie einde Mei maar tot nu toe heb ik daarvan nog niets gehoord, moest er nog iets komen stuur ik wel een flash.

Op 10 Mei was er een herdenking gepland te Luik, we hadden een paar vrijwilligers gevonden die ons daar wilden vertegenwoordigen, maar ook daar heeft Covid roet in het eten gegooid en dit tot spijt van Danny en Uwe, herkansing op 11 November misschien?

Je hebt de organisatie van de reis naar Soest kunnen volgen alsook de lijst der deelnemers is rond gestuurd. Nu maar hopen dat tegen 17 September de maatregelen zo ver opgeheven zijn dat we kunnen vertrekken!

En dat is niet alles, onze restauranthouder is niet failliet en verwacht ons op zondag 05 September voor een hopelijk deugdoende reünie! Om te zien of het organiseren de moeite loont zou ik graag horen wie er zal tegenwoordig zijn, steeds op voorwaarde dat alles veilig kan, zonder maskers en afstanden. Ook dit is geen definitieve inschrijving maar moet alleen dienen om te zien op hoeveel personen we eventueel zouden mogen rekenen.. Laat dus snel iets horen of je zou komen en met hoeveel personen zodat we de organisatie op gang kunnen trekken!

Met vriendelijke groeten,

Romain

't Is Altijd 't Negende!!!!

't Is Altijd 't Negende!!!