



Nieuwsbrief 84

Dag Ancien

Eindelijk weer een nieuwsbrief wat er op wijst dat we terug een weinig normaal kunnen leven en dat werd ook stilaan tijd! Laat ons beginnen met het moeilijkste en vooral doevigste namelijk het overlijden van Jorge Dos Santos Voor allen die hem gekend hebben was den "Dos" een begrip in het Negende en zo hebben we ook afscheid van hem genomen. Zes ex-wapenmakers alsook de Vaandrig met ons Vaandel waren aanwezig op de begrafenisplechtigheid. Een bloemstuk werd in naam van d Vriendenkring neergelegd. Verslag en foto's hebben jullie zeker via mail ontvangen, alles is ook te bekijken op Facebook , in de groep Vriendenkring 9 Linie.

Ondanks alles gaat het leven verder en dus kijken we uit naar de reis naar Soest gepland van 17 to 19 juni a.s. Alle ingeschrevenen hebben bevestigd dat ze tot nu toe mee gaan , we zijn tot nu toe met 55 en gezien er op de bus plaats is voor 57 personen kunnen er nog twee mee. Kandidaten kunnen zich steeds melden maar er zijn geen eepersoonskamers meer beschikbaar, alleen een driebedkamer is nog beschikbaar, dat bestaat uit een dubbelbed(scheidbaar) en een enkelbed. Prijs 60€ per nacht. Aan de ingeschrevenen vraag ik dat ze het dringend melden moesten ze om één of andere reden forfait geven! Verdere inlichtingen betreffende reis en eetmalen ergens in mei!

Dit jaar gaat de herdenking te Merkem nog eens door en dit op zondag 10 april. De uitnodiging vindt u in bijlage. Voor hen die wensen deel te nemen stuur mij tijdig volgende inlichtingen:

vanaf welk deel der plechtigheid neem je deel

indien er voldoende kandidaten zijn kunnen we misschien een gezamenlijk etentje organiseren, indien ja, zou je deelnemen en met hoeveel personen?

Dit is het dan weer, hou het gezond en tot.....

Mvg,

Romain

't Is altijd 't Negende!!!

